

TYLÖSANDSLEDEN

24 KILOMETER



Tylösand

Välkända Tylösand lockar med finkornig sand, härliga dopp och böljande vågor. Stanna till och avundas de vackra sanddynerna, njut av en uppriskande dryck eller ta en avstickare till Rhododendronparken och S:t Olofs kapell.

4

The famous beach Tylösand has plenty of things to offer. Stop for a dip into the ocean, enjoy a refreshing drink or take a detour to the Rhododendron Park and St. Olof's chapel.

Trollberget

Trollberget är en härlig höjd där man på en solig dag ser ända till Hallandsåsen och ut över Laholmsbukten. Berget har fått sitt namn från trollen som enligt folktron bodde här. Det sägs att trollen lämnade kvar ett spår av en trollfot och en ring uppå berget. Kan du hitta dem?

5

Enjoy a great view from Troll Mountain. According to folklore, several trolls lived here and if you look closely at the top, you might be able to spot a footprint from one.



Söndrums kyrka

Medeltida kyrka som troligen uppfördes på 1200-talet tros då ha ersatt en tidigare träkyrka. Det nu befunnliga, kubiska stentornet byggdes 1820 efter ritningar av mälarmästare Peter Hallberg i Halmstad.

6

Hallandsgården

Det natursköna friluftsmuseet Hallandsgården ligger beläget på Galgberget i centrala Halmstad sedan 1925. Här finns äldre byggnader som har samlats in från olika delar i Halland.

7

At the outdoor museum Hallandsgården you'll find old buildings and houses from different time periods and parts of Halland.



Norre port

Norre port är den del av stadsbefestningen, som även innehöllade Halmstads slott och de vallar man ser rester av vid Norre katts park och Karl XI:s väg. Porten blev klar 1601 och är den enda av de fyra stadsportarna som finns kvar.

Norre port city gate was built in 1601 and is a remnant from Halmstad's old city walls.

Halmstads slott

Halmstads slott byggdes som lustslott åt danske kung Kristian IV och stod klart 1619. Det var dock inte länge som danska kronan kunde glädja sig åt lustslottet i Halmstad, då Halland blev svenska 1645 och slottet blev de svenska kungarnas residens vid deras besök i staden.

Halmstad castle was built for the Danish King Christian IV and was completed in 1619.

Slaget vid Nissan

Första gången platsen där Halmstad idag ligger finns omnämnd i historieböckerna är år 1062 då Slaget vid Nissan ska ha utkämpats. Det var ett enormt sjöslag mellan hundratals vikingaskepp vid åns mynning. Segrande ur striden gick den norske kungen Harald Hårdräde som fick den danske kungen Sven Estridsen att vända tillbaka hem.

The battle of Nissan was a Viking naval battle, with hundreds of ships, fought in 1062 between the forces of Norwegian King Harald Hårdräde and King Sven Estridsen of Denmark.

©Halmstads kommun, Lantmäteriet



Halmstad